

Marijke Hooghwinkel

er staat nog een
stoel

ik wilde helemaal
geen afscheid dat hij
vertrok zo stevig
omhelsde ik hem

reis. Tijd neemt jou
toch je bent alle
vrouwen

de boom takt het
paradijs bestaat nooit
alleen de herhaling

jouw dromen dromen
over
dat jij droomt
...

er was
evenwel iets
dat in sneeuw
het sprookje
vertelde
van
fondant
verpakt in zachtgroen papier

ik zou alle bladeren
aan alle bomen
zijn tegelijk met de wind
al mijn armen wuiven

er is
geen geluid dat klinkt
alleen de stad
die hijgt
...

roosjes verwelken
gisteren veren zij rood op
uit gazing ego

jij

gelukkig vind je een boom
met gedraaide stam en felgeel
gekleurde bladeren

graaf door tot jij koelte
voelt met ogen dicht gaten
brandt

vlucht in de schaduw
van de allerlaatste kastanjeboom
in de tuin van jouw
doorzonwoning

en zeg verspil tranen

...

in de ochtend in de
wind in mijn haren

de dag die mij drinkt
over de rand

je voeten

om je heen ben je zelf
en zie je de trap de
tafel met drie poten het
aanrecht aan de andere
kant van de deur de
stoel, jij

de stad is een hek de
lente van staal

tussen verkoolde
boomstronken drink ik
het rode water dat smaakt
naar aardbeien en rotte
peren

wat je vannacht tegen mij
zei weet ik al lang niet
meer

...

lukt het mij om zon in
dichtregel bij kale notities
de dag bloot en koud
natuur in leegte
uitpakt

jou tussen stoeptegels
perst het groen daar ligt
een waas nog ongrijpbaar

geworteld een dichter aan hoger
buigt heb jij jouw leven al
leeg
...

waar realiteit
lekt
vallen kelders

hier blijf ik staan
op de

drempel

zie ik jou in mij zie ik
mij in jou wij ballen ons
samen

hier blijf ik staan
naar andere diepten
waar jij zult verlangen
naar mij

of zal ik deze spiegel metéén
leegvegen want
jij kijkt vanuit jouw taal

mijn blik kruist ooit
vooruit met jou mee

...

OVER MARIJKE HOOGHWINKEL

Marijke Hooghwinkel is autonoom beeldend kunstenaar, dichter, schrijver en organisator van het 1m² Podium.

In haar beeldende werk hanteert zij diverse concepten: M.O.N.I.T.O.R.I.N.G. , R o u t e , Vloer werkt.

Een van haar thema's is Onderweg en Ruimte. Afhankelijk van wat zij onderzoekt ontstaan tekeningen, foto's en geluid- en videobeelden.

Meer informatie over haar werk via openwanden.nl en via literairewanden.blogspot.nl

COLOFON

Redactie:
Lea Theunissen
Nick J. Swarth

Eindredactie:
Lea Theunissen

Voorwoord:
Nick J. Swarth

Vormgeving:
Marc Heijmans

Drukwerk:
Drukkerij Tielens, Boxtel

Nummer:
/ 175

*Met dank aan iedereen die heeft
bijgedragen aan het mogelijk maken
van deze bundel*

Uitgeverij MeerPeper is een project van Lea Theunissen en Derrel Niemeijer, die helaas in oktober 2016 is overleden. Derrel wilde graag dat de debuutbundel van Marijke Hooghwinkel er staat *nog een stoel* door MeerPeper zou worden uitgegeven.